

"Haag dagsordenen for fred og retfærdighed for det 21. århundrede"
Maj 1999

Oversat til dansk af Lilli Rodeck
Udgivet af Samarbejdskomiteen for Fred og Sikkerhed

Downloadet fra "Fred på Nettet"
OnLine Biblioteket - FRED.dk/bibliion/

"OnLine Biblioteket" i Fred på Nettet
er startet af Aldrig Mere Krig
ved Tom Vilmer Paamand og Holger Terp

Kommentarer sendes til WebMaster@FRED.dk



HAGUE APPEAL FOR PEACE

www.haguepeace.org

Haag dagsordenen for fred og retfærdighed for det 21. århundrede

Maj 1999

Udgivet på dansk ved Samarbejdskomiteen for Fred og Sikkerhed

Støtteerklæringer:

Jeg godkender fuldt ud målene i Haag appellen for Fred, ved at styrke internationale menneskerettigheder og humane love og institutioner; at forebygge, løse og ændre voldelige konflikter; at sammenkæde og udvikle vigtige spørgsmål omkring nedrustning, inklusive afskaffelse af atomvåben; at skabe en fredens kultur og lindre de grundlæggende årsager til krig.

Dalai Lama.

Vores metoder til at promovere fred må tilpasse sig disse omskiftelige tider.... Det er derfor konferencen om Haag Appellen for Fred var så vigtig, og hvorfor fokus på den ny diplomati i de kommende år fremviste klar fremsyn. På FN's vegne takker jeg konferencen for Haag Appellen for Fred og alle dens deltagere for at hjælpe med at brolægge vejen for vores nye og globale partnerskab.

Kofi Annan, Generalsekretær for FN.

Jeg lykønsker planlæggerne af dette betimelige og vigtige møde. Det er opmuntrende at folk fra så mange dele af jorden er mødtes for at lave en verdensomspændende appel om fred.

Jimmy Carter, tidligere præsident for USA

Som formand for De alliancefri Lande, ønsker jeg at overbringe vores støtte til Borgernes Fredskonference, (konference for Haag Appellen for Fred) som et initiativ der vil fremme verdensfred og –udvikling.

Nelson Mandela, præsident for Sydafrika

Jeg ønsker hermed at fremhæve, at vi er meget begejstret over denne konference. Den vil sikkert hjælpe os i vores kamp for at skabe netværk for fred.

Anisia K Achieng, koordinator for Sudanske kvinders stemme for Fred. Nairobi, Kenya

Jeg er beæret over at I har inviteret mig til at være medlem af æreskomiteen for Befolkningernes Tredje Haag Fredskonference som holdes maj 1999, og jeg accepterer med glæde. Kærlighed og Guds velsignelse.

Ærkebiskop Desmond M. Tutu

Vi er glade for at få givet en sådan mulighed for sådan en værdig chance til støtte og aktivt at involvere os selv med alle midler i denne vigtige begivenhed. Temaet på denne konference "at ulovliggøre krig – læg krigens bag" er den mest passende og vi er overbeviste om at den vil medvirke til verdensomspændende fred i det kommende århundrede.

Professor dr. Edi Shukriu, Præsident i Kvindernes Forum i LDK, Pristina, Kosovo

Vi støtter helt og holdent sammenkaldelsen af Haag Appellen for Fred 1999. For et hundrede år siden bidrog den første internationale Haag Fredskonference til udvikling af international lov, og sikrede sig opbygning af institutioner designet til at skabe varig fred ... på bystyrets vegne i Haag, byder jeg velkommen til chancen for at støtte indkaldelsen til byens konference om Haag Appellen for Fred 1999. Det er både betimeligt og nødvendigt at afslutte dette århundrede med en notat om ikke-vold.

W.J. Deetman, Borgmester i Haag

Hvis vi virkelig skal udvikle os mere som menneskelige væsener må vi nu erklære krig mod årsagerne til afmagt; fattigdom og mangel på demokrati i vores verden. Forsamlingen er et modigt skridt i denne retning.

Graca Machel, Første dame i Sydafrika, Grundlægger af Foundation for Community Development; Mozambique

Ønsker folk virkelig at gå i krig? Selvfølgelig ikke! Så spørgsmålet bliver; hvordan stopper man krig og skaber fred? Styrkelse af international lov og institutioner, nedrustning, fredsbevarelse, konfliktforebyggelse, våbenregulering, fredsuddannelse, ønsket om at politiske ledere skal skabe fred og fredens kultur er nogle af de nøgler som behøves i udvikling hos hver og en af verdens borgere. Jeg støtter helt jeres idé om at danne en sådan vigtig forsamling og vil deltage i denne.

Lukman Haran, Generalsekretær i den Indonesiske Komite for Religion og Fred, Jakarta, Indonesien

Haag dagsordenen for fred og retfærdighed for det 21. århundrede.

Denne Haag dagsorden for Fred og Retfærdighed for det 21nde århundrede er fremkommet gennem en intensiv demokratisk proces gennem konsultationer mellem medlemmer af Haag Appellen For Fred styre- og koordinationsudvalg, og de hundrede af organisationer og individuelle, som aktivt har deltaget i processen omkring Haag Appellen for Fred. Dagsordenen repræsenterer, hvad disse folkelige samfundsorganisationer og borgere betragter som nogle af de mest vigtige udfordringer som menneskeheden står over for når den sætter kurs mod det nye årtusinde.

Dagsordenen reflekterer de 4 vigtigste emner i Haag Appellen:

1. **Grundlæggende årsager til krig/ fredens kultur**
2. **Internationale menneskekærlighed og menneskerettighedslove og –institutioner.**
3. **Forebyggelse, løsning og forandring af voldelige konflikter**
4. **Nedrustning og sikkerhed for mennesker.**

Indledning:

Verden er ved at forlade det blodigste, mest krigs-dominerede århundrede i historien. På kanten til det nye århundrede, er det tid til at skabe forudsætningerne for at det første mål i FN's " –at redde efterfølgende generationer fra krigens svøbe", kan opnås. Dette er målet med Haag Appellen for Fred.

Skeptikere vil fortælle, at dette ikke kan nås. Haag Appellen udfordrer denne formodning. Det sidste århundrede har været vidne til uforudsete forandringer. Samfund har nu midler til at helbrede sygdomme og udrydde fattigdom og sult. Det 20ende århundrede var også vidne til skabelsen af et sæt internationale regler som, hvis gennemført, ville, langt hen ad vejen, gøre krig unødvendige og umulige. Vi har været vidne til inspirerende og succesfulde eksperimenter med aktive ikke-voldelige kampe for uafhængighed og borgerlige rettigheder gennemført af ikke bevæbnede menneskers bevægelser. Og dette århundrede har set overgang fra autoritære regeringsformer til demokratiske styreformer og øgede betydning af civile foreninger og medmenneskelige anliggender.

De senere år har være vidne til udbrud af folkedrab i Cambodja, Bosnien, Rwanda og Kosovo, brutale angreb mod civile og udbredelse af rædselsvækkende masseødelæggelsesvåben med mulighed for udslettelse af liv på det meste eller på hele vor planet. Oprindelige tilhørende befolkningsgrupper nægtes fortsat retten til selvbestemmelse. I alt for mange tilfælde har verdens regeringer åbenbart svigtet at gennemføre deres forpligtelser til at forebygge konflikter, beskytte civile, afslutte krige, udrydde kolonialisme, garantere menneskerettigheder og skabe grundlag for varig fred.

Derfor kan denne historiske mission og ansvar ikke overlades alene til regeringer. Haag Appellen for Fred har udfærdiget en borgernes Dagsorden for Fred og Retfærdighed for det 21nde Århundrede. Det nødvendiggør en ny indfaldsvinkel i udviklingen af den nuværende model af "det nye diplomati" i hvilken borgere støtter, progressive regeringer og internationale organisationer, i arbejdet for fælles mål. Vi har indbefattet den moralske forestilling og det nødvendige mod til at skabe en 21nde århundredes fredskultur og at udvikle nationale og overnationale institutioner som ultimativt må være garanter for fred og retfærdighed i denne verden.

Der er allerede meget at udvælge fra. Civile samfund har blomstret siden afslutningen på Golfkrigen og startet kampagner for at få udryddet landminer, reducere af handel med lette våben, lette tredje verdens gældsbyrde, afslutte vold mod kvinder, afskaffelse af atomvåben, beskyttelse af børns rettigheder, standse brug af børnesoldater og opbygning af en uafhængig international kriminaldomstol. Disse græsrodders anstrengelser har en stor betydning. De har succes fordi de involvere almindelige mennesker, fordi de sammenkæder forskellige områder (menneskerettigheder, miljøet, humanitær hjælp, nedrustning, vedvarende udvikling, ect) og fordi de også inviterer til deltagelse af kvinder, ungdom, oprindelige befolkninger, minoriteter, handicappede og andre berørte grupper.

Disse kampagner har fremelsket enhed og sameksistens og vist hvad der kan opnås, når der lyttes til mennesker i stedet for at der tales til dem.

Temaer:

Komponenter af Haag Appellen fra kongressens program til kampagnerne, er motiveret af følgende hovedtemaer.

Traditionelle fejltagelser.

Traditionelle indgange til at forebygge krig og opbygge fred har overordnet slået katastrofalt fejl. Dette er tydeligt ved at se på den øgede brutale krigsførelse, og den ufølsomme tilsidesættelse af civiles liv i disse konflikter så som i Congo, Sierra Leone og Kosovo. Straffrihed for etnisk udrensning og forbrydelser mod menneskeheden er ikke forenelig med international lov. Stormagternes tyranniserings taktik er ikke diplomati. Sanktioner der udsulter fattige er ikke solidaritet. Udrykningsstyrkernes fredsbevarende bestræbelser er ikke erstatninger for avancerede tidlige advarsler og forebyggelse af konflikter.

Sikkerhed for mennesker.

Det er på tide at omdefinere sikkerhed i forhold til mennesker og miljøets logiske nødvendigheder i stedet for national uafhængighed og grænser. Omdirigering af investeringer fra våben til menneskelig sikkerhed og bæredygtig udvikling vil grundlægge nye prioriteringer, som vil bidrage til opbyggelsen af nye sociale systemer, hvilket vil sikre ligelig deltagelse af marginaliserede grupper, inklusive kvinder og oprindelige befolkninger, begrænse brug af militærkraft, og bevæge sig hen mod verdensomspændende sikkerhed.

Blød magt.

Vi er dybtgående opmuntret over at civile samfund og progressive regeringer vælger "blød magt" som vej frem, brug af forhandling, samordne opbygning og ny diplomati som metode til at afgøre uenigheder, mens de afviser den "hårde magt" som diktat fra magtfulde militaristiske og økonomiske konglomerater.

Alle menneskerettigheder for alle.

Overtrædelsen af menneskerettigheder er en af de grundlæggende årsager til krig. Disse overtrædelser inkludere nægtelse af økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, så vel som politiske og borgerlige rettigheder. Den kunstige adskillelse mellem disse to sæt af rettigheder kan ikke længere tolereres. Vi stadfæster det universelle og udelelige i menneskerettigheder og udbeder stærkere systemer til at virkeliggøre og forstærke menneskerettighedstraktater og at fremskaffe oprejsning til ofre for overtrædelser af deres rettigheder.

Erstatning af Lov ved Magt til Magt ved Lov.

Lov-regler er blevet hånlige overset i nutidige konflikter. Haag Appellen søger at udvikle og fremme universel overholdelse og gennemførelse af international lov. Den søger også at styrke eksisterende internationale lov institutioner så som Den internationale Domstol og at skabe nye institutioner som Den internationale Kriminaldomstol. Kendskab til og søgen tilflugt i international lov må også gøres mere tilgængelig for individer.

At tage initiativ til fredsskabelse.

Det er tid for mennesker at forfægte deres forpligtelse til fred – og hvis nødvendig – at fravriste skabelse af fred fra politikernes og det etablerede militærs eksklusive kontrol. Alt for ofte bliver fredsinitiativer foreslået som sidste udvej, med forhandlinger begrænset til krigsmagere og påtvunget dem der er mest påvirket, især kvinder og børn. Dem som har lidt mest, må have en plads ved forhandlingsbordet når fredsftaler er anspændt, med ligelig repræsentation af kvinder. Hvis det er nødvendig bør det civile samfund også indkalde fredinitiativer før kriser kommer ud af kontrol og med tab af liv. Dette kan hjælpe med til at vende tidlig advarsel fra slogan til virkelighed.

Skånsom Globalisering.

Den alarmerende koncentration af økonomisk magt, den ansvarsløse påtvungne nyliberalisme og den makroøkonomiske politik ødelægger miljøet, øger fattigdom og desperation, øger forskelle og anstifter krig. Haag Appellen opmuntrer indsats som udfordrer den ødelæggende globaliserings model gennem samfunds-

baseret samarbejde så som Jubilee 2000, som foreslår eftergivelse af gæld og gennem kampagner at udrydde fattigdom og økonomisk give kompetence til kvinder.

International demokratisk beslutnings-dannere

FN's system og andre multilaterale institutioner har kapacitet til at blive en unik og universel magt for fred. Imidlertid er de alt for ofte blevet behandlet med kynisme, politisering og er økonomisk under-funderet. Det internationale system må genoplives, demokratiseres og udstyres med ressourcer, hvis det skal være i stand til at realisere sin potentielle fredsopbygning. I sær forlanger vi et Sikkerhedsråd som kan tjene menneskers sikkerhed frem for De store Magters interesser, og for en radikal reorientering af de internationale finansielle institutioner for at gøre dem mere gennemsigtige og troværdige og for at tjene mennesket i stedet for de korporatives behov.

Humanitært intervention

Haag Appellen kræver en hurtig og effektiv intervention af humanitære styrker, underlagt forskrifterne i FN's dokument, når civile er truede med folkedrab, krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og ekstremes nationale katastrofer. Det er overordentlig udsædvanlig at der har været så lille opmærksomhed på ideen om en stående interventionsstyrke. Det civile samfund bør overveje nye former for civile interventioner som en påtrængende sag.

At finde penge til fred og udsulte krigens fonde.

Fordelingen af ressourcer er alvorligt fordrejet. Mange af de nuværende konflikter får næring fra økonomisk grådighed og ragen råmaterialer til sig, mens billioner bruges på våbenhandel og andre former for militarisme. Samtidig lider mange værdifulde fredsinitiativer og programmer for menneskers sikkerhed under mangel på penge, selvom regeringer har adopteret ekstraordinære række af planer for globale aktioner på historiske verdenskonferencer sammenkaldt gennem det sidste 10 år i det 20nde århundrede. Prioriteterne må ændres. I tillæg til at udrydde masseødelæggelsesvåben og drastisk tøjle våbenhandelen, må militærbudgetter tilsvarende reduceres.

Hovedaktioner - virkeliggørelsen af Haag Dagsordenen:

Haag Appellen for Fred's konference fungerede som udgangspunkt for flere store initiativer og kampagner. Følgende er nogle af nøgleaktionerne som blev fremhævet i Haag. De repræsenterer initiativer fra civile samfund og koalitioner som efterlyser nye partnere til at deltage i deres globale netværk. Mange andre aktioner udsprang af selve konferencen.

International Aktionsnetværk om Lette Våben (IANSA)

Det internationale aktionsnetværk om Lette Våben (IANSA) er et verdensomspændende netværk af NGO'ere, helliget forebyggelse af den hurtigt voksende og ulovlige brug af lette våben, ved at flytte grænserne for internationale aktioner. IANSA iagttager den ødelæggende følge af spredning og misbrug af lette våben, understregende nødvendigheden af en verdensomspændende kampagne og opmuntring af civile organisationer til at samarbejde og takle en af de største menneskelige udfordringer i vor tid.

Global kampagne for Fredsuddannelse

En fredens kultur vil kunne opnås når borgerne i verdenen forstår de globale problemer, har viden til at løse konflikter og kæmper ikke voldeligt for retfærdighed, lever efter international standart for menneskerettigheder og retfærdighed, værdsætter kulturel forskellighed og respektere Jorden og hinanden. Sådan en indlæring kan kun opnås ved systematisk uddannelse for fred.

Haag Appellen for Freds konference søsatte en opfordring og en kampagne til støtte for FN's tiår for Fredskultur og ikke-vold for verdens børn og at introducere fred og menneskerettigheder på alle uddannelsesinstitutioner, inklusive medicin- og jurastudier. Kampagnen gennemføres gennem et verdensomspændende netværk af uddannelsessammenslutninger og regionale, nationale og lokale afdelinger med borgere og lærere med særlig opgaver.

Verdensomspændende ratificerings kampagne for den Internationale Kriminaldomstol.

Ved Haag Appellen for Fred's konference søsattes Koalitionerne for International Kriminaldomstol (CICC) dens verdensomspændende kampagne for en ratificering af Rom Traktaten om International Kriminaldomstol. International Criminal Court (ICC) vil blive en permanent domstol for at gennemføre retfærdighed overfor individer anklaget for folkedrab, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. For at nå målet på 60 ratificeringer koncentrerer kampagnen sig om at øge viden og forståelse for ICC blandt almindelige borgere, alle dele af den civile administration og nyhedsmedier og beslutningstagere overalt på jorden.

International kampagne for at få Forbud mod Landminer.

International kampagne for at få Forbud mod Landminer (ICBL) afslørede deres første rapport om virkeliggørelse af Ottawas traktat om forbud mod miner og fornyede deres opfordring for dens universelle ratifikation. Det næste skridt for ICBL inkluderer almenyldighed, ratificering og gennemførelse af denne traktat som forbyder brug, produktion, oplagring og transport af antipersonel miner. ICBL forsøger også at fastholde Staternes sammenslutninger til traktaten, til deres forpligtelse til at øge minerydning og bestræbelser på hjælp til ofre rundt om i verdenen.

Afskaffelse af Atomvåben.

Den nye dagsordens koalition (NAC) som består af syv modige regeringer – Brasilien, Ægypten, Irland, Mexico, New Zealand, Sydafrika og Sverige udfordrede i juni 1998 atomvåbenmagterne til omgående at gennemføre flere praktiske skridt, inkluderende nedtoning af beredskab for alle atomstyrker. De præsenterede deres dagsorden i en FN-resolution, som blev vedtaget i december 1998 af 114 stemmer mod 18.

Ved at bygge på denne drivende kraft startedes en kampagne på Haag Appellen for Fred Konferencen af IALANA, INESAP, IPB, Afskaffelse 2000 Middle Powers Initiative, for at få atommagter og atomfrie stater til at forhandle mod en hurtig afslutning på en konvention til afskaffelse af atomvåben, som artikel VI i Ikke-spredningsaftalen og Den internationale Domstol giver mandat til,

Verdensomspændende Bevægelse til Forebyggelse af Krig

På Haag Appellen for Fred konferencen startede Institut for Studier af Forsvar og Nedrustning, Unionen af Bekymrede Videnskabsmænd og Projekt til Modeller på Verdensorden en verdensomspændende Aktionsplan til Forebyggelse af Krig. Dette var en omfattende, flersidig program for en bevægelse mod en verden, hvor væbnede konflikter vil være sjældne.

Verdensomspændende Aktion tilskynder til en blanding af forstærket konflikt-forebyggelse, fredsbevarelse, nedrustning og målbar fremskyndelse af menneskerettigheder, ikke-voldelige løsninger og retssikkerhed. Verdensomspændende Aktion prøver at bidrage til dannelse af koalitioner, iberegner den som omhandler ikke-voldelige metoder til konfliktløsning og uddannelse i fred, som behandler de grundlæggende årsager til krigens oprindelse fra social- og økonomis uretfærdighed, med humanitær hjælp, økonomisk udvikling, konfliktforebyggelse, fredsbevarelse og nedrustning, både hvad angår konventionelle- som atomvåben.

Stop for Brug af Børnesoldater

Sammenslutningen for Stop for Brug af Børnesoldater blev skabt i maj 1998 af ledende Ngo'er, for at søge en afslutning på militærisk rekruttering af børn under 18 år til brug som soldater, uanset om det drejer sig om regeringers hære eller bevæbnede oppositioner. På Haag Appellen for Freds konference, sammen med UNICEF og Hollandsk Koalition til Stop for Brug af Børnesoldater, fornyede opfordringen til at stoppe med brug af børn til soldater rund omkring i verdenen, og til at fremskynde og forøge aktioner af regeringer og civile samfundsgrupper, især i lande hvor børn fortsat rekrutteres og deltager i væbnede konflikter.

Dagsordenens emner på de fire strenge på Haag Appellen – Årsager til krig/Fredskultur, International Humanisme og Menneskerettighedslove og – Institutioner, Forebyggelse, Løsning og Ændring af Væbnede Konflikter, og Nedrustning og Menneskelig sikkerhed, prøver på at repræsentere, så nøjagtig som muligt emnerne, initiativerne og principielle bekendtgørelser fra de deltagende organisationer. I mange tilfælde er et specielt sprog eller stil brugt for en given dagsordens emne er blevet foreslået af en koalition af organisationer eller er opnået efter lange diskussioner med de involverede grupper. For at opnå maksimal lydhørhed til de mange bidrag har vi hverken søgt ensartethed i stil mellem de fire strenge eller fjernet en vis mængde af gengangere.

Grundlæggende Årsager til Krig/ Fredens Kultur

1)

Uddannelse i Fred, Menneskerettigheder og Demokrati

For at bekæmpe den voldelige kultur som præger vores samfund, fortjener de kommende generationer en radikal ændret uddannelse – en som ikke forherliger krig men som uddanner til fred, ikke-vold og international samarbejde. Haag Appellen for Fred har igangsat en verdensomspændende kampagne for at sætte folk i alle lag i stand til at mægle for at skabe fred, ændre konflikter, skabelse af enighed og ændre til ikkevolds samfund.

Denne kampagne:

- At insistere på at fredsuddannelse bliver gjort obligatorisk på alle niveauer i uddannelsessystemet.
- At forlange at undervisningsministerier systematisk indfører freduddannelses initiativer både på lokal og national niveau.
- At bede om udviklingsassistance fra relevante virksomheder for at fremskynde freduddannelse som en del af deres lærertræning og materielle produktion.

2)

At Imødegå den Ugunstige Effekt af Globalisering

Økonomisk globalisering har marginaliseret brede grupper af verdens befolkning, og yderligere udvidet kløften mellem rig og fattig.

Haag Appellen for Fred støtter skabelsen af en retfærdig global økonomi med særlig vægt på:

- At en international kampagne blandt lokale, nationale, internationale og regerings placerede organisationer fremmer respekt for arbejderes rettigheder.
- En demokratisk reform af Verdensbanken, Den internationale Monetær Fond , WTO og andre internationale finansielle institutioner.
- Regulering af den internationale finansielle system.
- Ansvarlighed hos transnationale korporativer, inklusive forslag til underordning af internationale rettigheder og ophævelse af deres grove overgreb og at respektere internationale marketingslove og –standarder.
- Finansiell økonomisk udvikling af nye områder, så som en beskeden skatteudskrivning på international transport af våben eller fonde (Tobin Skat) .
- Udvidelse af G8 til G16 eller skabelse af et økonomisk eller miljømæssig sikkerhedsråd for at inkludere lande fra den u-udviklende del af verden.
- Afskaffelse af verdens fattigste landes knusende gæld og den odiøse gæld arvet af demokratiske regeringer fra tidligere korrupte, udemokratiske regeringer de har erstattet.
- Anerkendelse og gennemførelse af økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, iberegnet retten til udvikling, børn rettigheder og kvinders rettigheder.

3)

Frem en Bæredygtig og Rimelig Brug af Jordens Ressourcer

Som fastslået 1998 i FNs Udviklingsprogram Human Udviklingsrapport, "Verdens dominerende forbrugere er overordnet koncentreret blandt de velbeslåede – men den miljømæssige skade fra verdens forbrug rammer de fattige værst.

Haag Appellen for Fred støtter initiativer for at:

- Styrke international miljølovgivning og dens gennemførelse ved f.eks. at fremskynde konceptet om lige ret til et rent og sundt miljø.
- At sende problemer med overforbrug og fejlfordeling af naturressourcerne videre til de relevante.

- Overveje det voksende alvorlige problem med den uretfærdige fordeling af vand.
- Støtte kampagner for at redde verdens skove og arter (inklusive menneskeheden) fra miljøets nedbrydning.
- Afslutte militærets ødelæggelse af miljøet og i særdeleshed de oprindelige bevoksede landskaber.
- At finde alternative veje til bæredygtig udvikling.

4)

Udryddelse af Kolonialisme og Neokolonialisme

Oprindelige og ikke repræsenterede folkeslag lider under undertrykkelse af deres ret til selvstyre, etnisk og kulturel folkedrab, overgreb mod deres kulturelle, sproglige og religiøse frihed, og militæriseringen og atomare forurening af deres liv, land og vand.

Haag Appellen for Fred støtter:

- De koloniserede folks indsats for udøvelsen af deres ret til selvbestemmelse.
- Udryddelse af kolonisation, som bestemt i et utal af internationale aftaler inklusiv "Deklarationen om garanteret Uafhængighed til Kolonierne og deres Befolkninger" og i "Deklarationen for Rettigheder for Indfødte Folkeslag".
- Opretholdelse af FNs Dekoloniserings Komité, indtil alle områder uden selvstyre har fået gennemført deres ret til selvstyre og uafhængighed.
- Etablering af et permanent forum for indfødte folkeslag indenfor FN.
- Afslutning på dumpning af giftig materiale fra den industrialiserede verden i udviklingslande.
- Lukning af udenlandske militær baser.

5)

Udryddelse af Race, Etnisk, Religiøs og Køns Intolerance.

Etnisk, religiøs og race intolerance samt nationalisme, er blandt de principielle årsager til nutidens væbnede konflikter.

Haag Appellen for Fred støtter:

- Anstrengelser for at udrydde den politiske manipulation af racemæssige, etniske og kønsforskelle af politiske og økonomiske årsager.
- Gennemførelsen af konventionen om fjernelse af alle former for race diskrimination.
- Forberedelse af FNs Verdenskonference om racisme og racediskrimination, fremmedhad og beslægtede intolerance (2001).
- Inddragelse af forbrydelser begået på grund af had i verdens juridiske system.
- Undervisning og lovgivning med det formål at overvinde homofobi.
- Fremskyndelse af bekræftende aktioner indtil konsekvenserne af tidligere diskriminering er blevet afhjulpet.

6)

Fremme Køns Retfærdighed

Prisen for mandighed som stadig hænger de fleste samfund er høj for mænd hvis valg er begrænset af denne standart, og for kvinder som erfarer fortsat vold både i krig og fred.

Haag Appellen for Fred støtter:

- Den aktive deltagelse af en stort antal kvinder i alle beslutninger og politiske forums.
- Indsatsen for at anerkende og engagere kvinders kapacitet som fredsmæglere.
- Gennemførelsen af Konventionen om Udryddelse af alle Former for Diskrimination mod Kvinder.
- En redefinerende af undertrykkende kønsroller som fremelsker vold.

7)

Beskyttelse og Respekt for Børn og Unge

Børn og unge udnyttes forsat og gøres til ofre, især i voldelige konflikt situationer hvor det at gøre skade på børn ikke bare er blevet en konsekvens, men ofte en krigsstrategi.

Haag Appellen for Fred Støtter Initiativer som:

- Sikre universal optagelse og gennemførelse af Konventionen for Børns Rettigheder inklusiv afskaffelse af børnearbejde og børnesoldater.
- Sikre humanitær hjælp og beskyttelse af børn i væbnede konflikter.
- Revalidering og genintegrering af børn som har været udsat for og blevet traumatiseret af voldelig konflikt.
- Anerkendelse af børns og unges rolle i fredskabelse ved at inkludere unge mennesker i fredsofbygning.

8)

At Fremme International Demokrati og Retfærdig Global ledelse

At fremme demokrati på alle niveauer i samfundet er en forudsætning for en erstatning af magtens regler med lovens regler. Skabelsen af mere repræsentative og demokratiske processer til beslutningstagelse er en forudsætning for at opnå begrænset, ansvarlige regional og global ledelse med bindende, gennemtvungne og ligeværdige lovgivningsmekanismer.

Haag Appellen for Fred støtter:

- Reformering og demokratisering af FN, inkluderende demokratisk opstramning for Generalforsamlingen og udvidet rådgivende rettigheder for repræsentanter for civile samfund, Ngo og parlamentarikere på alle planer af FN.
- At støtte regionale institutioner til fremme af fred, gennem tilslutninger til international lov.
- Ændring af de afstemte valgformularer benyttet af Den Internationale Finans Institution (IFIs) for at beskytte de små nationers interesse.
- anbefalinger fra Kommissionen for Global Ledelse for deltagelse af civile samfund i den globale ledelse.
- Reformen af FNs Sikkerhedsråd til at gøre dens sammensætning mere repræsentativ og beslutningsprocessen mere gennemsigtig.

9)

Bekendtgør Aktiv Ikke-vold

Det formodes almindeligvis men har aldrig været bevist at vold og krigsførelse er nedarvet i menneskets natur. Fakta er at mange traditioner og eksempler viser at aktiv ikke-vold er en effektiv måde at opnå sociale forandringer.

Haag Appellen for Fred støtter:

- Udskiftning af forherligelsen af militarisme med modeller af aktiv ikke-vold.
- En kampagne til at udslette, eller i det mindste reducere, vold i medierne og i dagligsproget.
- Aktiviteter omkring FN-året for Fredens Kultur (2000) og 10-året for Fredens Kultur og Ikke-vold for Verdens Børn (2000 – 2010).

10)

Udryddelse af Offentlig Vold på Lokal Plan.

Vold i lokale samfund baner vej for konflikter på national eller international plan.

Haag Appellen for Fred støtter initiativer som:

- Genintegrering af unge mennesker i samfundet og nogle af de ældre, som er blevet marginaliseret, ofte som resultat af begrænsede økonomiske muligheder, og dem som marginaliseringen har ført ud i voldelig adfærd.
- Arbejde for lokale fredsinitiativer, f.eks. våbenombytning, fredslejre og træning i konfliktløsning.

11)

Hverv Verdens Religioner i Ændringen af Voldskulturen til en Fredens og Retfærdighedens Kultur

Religioner har været årsag til krig men har også potentiale til at muliggøre en udvikling af fredskultur. De må blive engageret i at virkeliggøre vejen mod fred.

Haag Appellen for Fred støtter:

- Samarbejde indenfor trosretninger og mellem religioner for nedrustning og verdensomspændende fredsarbejde.
- Arbejdet for religiøs sameksistens og forsoning.

International Humanistiske og Menneskerettighedslove og institutioner.

12)

Frem den Verdensomspændende Kampagne for Etablering af Den Internationale Kriminaldomstol.

Haag Appellen for Fred støtter NGO koalitionen ekspansive arbejde for en International Kriminaldomstol (CICC) og dens verdensomspændende anstrengelse for at få etableret en permanent International Kriminalret, gennem en intensiv uddannelses- og ratificerings- kampagne, og gennem aktiv deltagelse i møderne i FNs Forberedelseskommission for den Internationale Kriminaldomstol. CICC søger nye NGO partnere ved Haag Appellen og bygger på værdifuld rådgivning og netværkskundskab fra andre internationale traktaters kampagner, så som Den Internationale Kampagne for Forbud mod Landminer.

13)

At Opmuntre til tæt Samarbejde om Sammenfald af Områder i International Humanisme- og Menneskeretslove.

Haag Appellen for Fred anerkender den øgede overlappning mellem områder for international humanisme og menneskeretslove, en udvikling, som er vigtig for den effektive beskyttelse af ofre for både overtrædelse af menneskerettigheds- og humanistiske love. Haag Appellen er fortalere for ændringer i udvikling og gennemførelse af love på begge disse områder, for at lukke vigtige huller i beskyttelse og for at harmonisere disse vigtige områder i international lov.

14)

Forstærke støtten til den Internationale Kriminal Domstol

De internationale kriminal domstole for det tidligere Jugoslavien og Rwanda repræsenterer de første trin som det internationale samfund har taget siden slutningen på 2. Verdenskrig mod at holde individuelle kriminelle ansvarlig for overtrædelse af internationale humanistisk- og menneskerets love. Haag Appellen opfordrer til tiltale og arrestation af påståede krigsforbrydere som er på fri fod. Haag Appellen fokuserer også på praktiske og fungerende metoder i disse domstole og nødvendigheden af at tage fat på anklager på grund af partisansvirksomhed og at støtte en gensidig konstruktiv arbejdende relation mellem domstolene og det civile samfund, regional og internationale organisationer. Haag Appellen støtter anstrengelserne FN gør for at etablere en international kriminal domstol til at undersøge og retsforfølge folkedrab og forbrydelser mod menneskeheden i Cambodja.

15)

Gennemtvunge Universel Domsmyndighed for Almen gyldige Forbrydelser: Skabt efter Pinochets Præcedens

Det er nu almindelig anerkendt at krigsforbrydelser, forbrydelser mod freden og overtrædelse af almen anerkendte menneskerettigheds principper er mere en global end kun et national anliggende. Ikke enhver person som begår en almen forbrydelse kan eller skal stilles for Den Internationale Kriminaldomstol når den engang er etableret, eller foran en ad hoc domstol så som i Rwanda eller det tidligere Jugoslavien. Det civile samfund og hjemlige retssale må gøre deres del, så som Spanien opfordrede til at gøre i sagen om Pinochet. Haag Appellen opfordre til national lovskabere og det juridiske system verden over til at indarbejde principperne for almen domsmyndighed for sådanne forbrydelser og erstatningsret ind i lovene for at sikre at alvorlige overtrædelser af menneskerettigheder, især mod børn, ikke behandles med straffrihed.

16)

Reformér og Udvid Rollen for Den Internationale domstol i Sammenhæng med et mere Forståelig system af Global Retfærdighed

Den Internationale Domstol må fungere som center for en mere effektiv, indarbejdet system af international retfærdighed. Haag Appellen fremmer forslag for en styrkelse af sammenspil mellem nationale, regionale og internationale retslige institutioner, med det mål at skabe et mere forståeligt globalt retssystem. Initiativer som fremmer dette mål inklusive øgning af den rådgivende opinion og går ind for resolutioner om funktioner af domstole, som skaffer adgang for det civile samfund; stiftende tvungen domspraksis for stater; opmuntre samarbejde mellem internationale juridiske institutioner og alternative fora for at debattere resolutionen.

17)

Forstærket Beskyttelse af og Fremskaffelse af Genopbygning for Ofrene for Væbnede Konflikter

Siden 2. Verdenskrig, har konflikternes fokus ændret sig dramatisk, med det resultat at civile ofte er målet og antallet af civile såret og dræbt i konflikter overstiger stort kombattanterne. Haag Appellen for Fred støtter større beskyttelse for de mest sårbare hyppigste ofre efter konventionelle våbens spredning og væbnede konflikter, inklusive indenlandske forjagede personer, flygtninge, kvinder og børn. Haag Appellen søger også en mere bestående respekt for standarderne i de internationale humanistiske og menneskerettigheds love hos ikke-statslige kombattanter og stater paramilitære styrker og undersøger FNs rolle i situationer med væbnede konflikter. Sluttelig kræver Haag Appellen at ofre for væbnede konflikter og overtrædelse af menneskerettigheder skal holdes skadesløse gennem etablering af nationale, regionale og internationale ofre erstatnings fonde og andre genopbygnings midler, som tilgodeser ofrenes behov på en passende måde.

18)

Stop for Vold mod Kvinder under Væbnede Konflikter.

I dag påvirker krig, væbnede konflikter og tilstedeværelsen af militærbaser kvinder, ungdom og børn meget mere end nogensinde før gennem historien. Kvinder og deres familier er hyppigere mål for vold og krigsforbrydelser inklusive voldtægt, seksuel overfald, tvungen prostitution og seksuel slaveri. De konfronteres også med en mængde problemer som ofre og overlevende som er internt fordrevne, gjort til flygtninge eller presses af egen regering til at afstå fra at forfølge deres rettigheder mod overgreb forårsaget af fremmede militærpersonale. Haag Appellen støtter integrationen af grundlæggende beskyttelse af kvinder i statutterne i Den Internationale Kriminaldomstol og støtter endvidere ændringer i udvikling og indarbejdning af international love for at sikre kvinders rettighed og værdighed i væbnede konflikter.

19)

Stop Brug af Børnesoldater.

Mere end 300.000 børn under 18 år menes for øjeblikket at deltage i væbnede konflikter rundt om i verden. Hundred tusinde er yderligere medlemmer af bevæbnede styrker eller grupper og kan blive sendt i kamp hvad øjeblik det skal være. Koalitionen for Stop for brug af Børnesoldater, UNICEF og ICRC har haft succes med at øge rekrutteringsalderen til 18 år. De appellerer også til regeringer og alle bevæbnede grupper for at

forebygge rekruttering af børn under 18 år, at øjeblikkelig hjemsende børnesoldater, og at medregne deres behov i fredsftaler og demobiliseringsprogrammer, og for at afslutte denne samvittighedsløse praksis og for en rehabilitering og social reintegration af tidligere børnesoldater. Haag Appellen støtter NGO organisationers deltagelse i disse kampagner og for at undersøge andre metoder som kan beskytte børns rettigheder.

20)

Hjælp Ofrene med at Fastholde Mishandlernes Ansvar ifølge Internationale Humanistiske og Menneskerettighedslove.

Nye retninger i nationale og regionale processer og retslærer gør det muligt for ofre efter alvorlige overtrædelser af menneskerettighed og humanistiske love at holde overtræderne ansvarlige. Disse rettigheder findes i nogle hjemlige retssystemer og regionale domstole, inklusive Europæiske og fælles Amerikansk domstole for menneskerettigheder, og som har ført til processer mod medlemmer af den private sektor, så som lejetropper og våbenproducenter og andre korporationer. Haag Appellen for Fred støtter en udvidelse af denne rettighed gennem internationale lov systemer.

21)

Beskyt Menneskeretsforkæmpere, Humanitærarbejdere og De, som informerer om Overtrædelser

I 1998 blev flere civile repræsentanter for FN dræbt i fredsbevarende aktioner. Dertil skal lægges et utal af menneskeretsforkæmpere og humanitære arbejdere fra nationale, regionale og internationale organisationer som er blevet såret eller dræbt på baggrund af deres arbejde. Haag Appellen foreslår og forlanger forbedringer i beskyttelsen af menneskeretsforkæmpere og humanitærarbejdere i marken. Mekanismer i overtrædelser af disse individers rettigheder må overvåges og lettes. Haag Appellen opfordrer også til opstramning i beskyttelsen af meddelere, individer som offentliggør internationale lovovertrædelser eller andre ulovlige aktioner gennemført af regeringer, virksomheder og andre institutioner med risiko for karriere, og nogle gange deres liv.

22)

Optræn Græsrodsorganisationer til at bruge Nationale, Regionale og Internationale Organer i Genemførelsen af International Lov.

Der er øgede muligheder for græsrodsorganisationer at søge afhjælpning mod overtrædelser af humanistiske og menneskerettigheds love på det lokale eller nationale plan gennem regionale og internationale mekanismer. Haag Appellen støtter fremskaffelse af optræning og bevidsthedsprogrammer, som højner forståelsen for disse hjælpemidler og hvordan græsrodsorganisationer kan arbejde sammen eller alene for at sikre at adgang til disse organer er uhindret og anvendelig.

23)

Fremme øget almen Kendskab, Undervisning og Forståelse af de Internationale Humanistiske og Menneskerettigheds Love

Den øgede sandsynlighed for international involvering i væbnede konflikter understreger nødvendigheden af effektive menneskerettigheds og humanistisk træning for fredsbevarere, samtidig med en tilsvarende træning for nationale militære institutioner, for at fremme bevidsthed og forståelse for kravene i international lov. Det er også nødvendig med en større bevidsthed for international humanistiske og menneskerettighedslove blandt de nationale lovskabere og lovudøvere. Haag Appellen for Fred opfordrer til tvungen træning i international humanistiske og menneskerettigheds love for sagførere, lovgivere, dommere og politikere.

24)

At Integre beskyttelse af Menneskerettigheder i Konfliktforebyggelse, Løsning og Opbygning efter Konflikt.

Internationale og nationale interventioner i konflikter er et voksende fænomen i en verden af konfliktløsninger og genopbygning efter konflikter. Mere og mere har det international samfund tage ansvar for politisk, lovlig, social og økonomisk opbygning af institutioner i genopbygnings sammenslutninger efter konflikter. Haag Ap-

pollen understøtter, at forsøg på at sikre en systematisk beskyttelse af menneskerettigheder på langt sigt, er centralt for disse processer.

25)

Bygge Videre på Succeserne og Fejltagelserne i Sandhedskommissionen og Politiske Amnestier.

I områder med opbygning efter konflikter har man set bemærkelsesværdige nye udviklinger i de sidste få årtier, især brugen af sandhedskommissioner og politisk amnesti i Sydafrika som redskab for heling af samfund splittet af krig, væbnede konflikter og apartheid. Haag Appellen opfordrer til en undersøgelse af fejltagelserne og succeserne af den afsluttede sandhedskommission og politiske amnestier, så vel som forslag om en ny sandhedskommission i Bosnien, Øst Timor og andre steder.

26)

Etablering af et Universel og Effektiv System for Retten til at Blive Stillet for Retten

Tusinder af individer der arresteres hvert år på grund af politisk, etnisk eller andre ulovlige årsager, har brug for et effektivt system hvor de eller deres repræsentanter kan føre deres sag. At de ikke dræbes, tortureres eller forsvinder uden denne retssikkerhed. Artikel 9 i den Internationale Pakt for civile og politiske Rettigheder må få magt til at sikre en hurtig og effektiv system til habeas corpus, med ret til appel til regionale eller overregionale menneskeretskommissioner eller domstole.

27)

Overgiv Krigsmageri til Demokratisk Kontrol

Intet er mere nedbrydende for et demokrati end en tilladelse til magtanvendelse, til at bringe et land i krig, hvis det udelukkende hviler i hænderne på militære grene af regeringen. Haag Appellen for Fred opfordrer alle lande og internationale organisationer til at tage konstituel eller lov skabende skridt, som medfører parlamentets godkendelse til at starte en væbnet konflikt, undtagen i ekstreme situationer som kræver øjeblikkelig aktion i selvforsvar.

Forebyggelse, Løsning Og Ændring Af Væbnede Konflikter.

28)

Styrke Lokale Kvalifikationer.

Alt for ofte bliver væbnede konflikter "løst" af eksterne aktører med lidt eller ingen hensyn til de ønsker hos dem der skal leve med løsningen. Som resultat er løsningerne oftest kortlivet. Hvis anstrengelserne for at undgå, løse og ændre væbnede konflikter skal være effektive på længere sigt, så skal de baseres på en stærk deltagelse af lokale civile samfundsgrupper som har forpligtet sig til at opbygge fred. Styrkelse af sådanne "lokale kapaciteter" er vital for at bevare fred og kan bruge mange metoder af uddannelse og træning og opfostring af den frivillige ånd i samfund, til øgning af betaling til lokal fredsopbygningsinitiativer og henlede opmærksom på arbejdet blandt lokale fredskabere i medierne.

29)

Styrkelse af FN Kapacitet til Fredsbevarelse.

FN udgør stadig det bedste håb for at opnå verdensfred gennem multilateral samarbejde. Nu mere end nogensinde, er det vigtig med en stærk civil støtte til FNs mål og hensigt for at nå den fulde potentiale som vogter af international fred og sikkerhed. Især skulle denne rapport føre til reform af FN, for at opnå mere demokrati og mod styrkelse af FNs kapacitet til f.eks. at modvirke væbnede konflikter, masseovertrædelse af menneskerettigheder og folkedrab gennem skabelse af et stående FN Fredskorps til brug i Humanitære interventioner, og gennem identifikation af alternative metoder til at skaffe finanser til FNs fredsoperationer.

30)

Prioritere Tidlig Varling og Tidlig Respons

De ressourcer bevilget af regeringer og sammenslutninger af regeringer for at forebygge væbnede konflikter er utilstrækkelige, især når man sammenligner med de ressourcer der må bruges på nødvendige aktiviteter når den væbnede konflikt er brudt ud – humanitært intervention, nødhjælp, fredsskabende operationer, og generelt genopbygning af krigsødelagte samfund. Civile samfund må påtage sig den ledende rolle for at vise at forebyggelse af konflikter er mulige og at foretrække – med tanke på menneskeliv og lidelser, såvel som omkostninger – som reaktion mod væbnede konflikter. I særdeleshed bør prioriteringen være (1) bevilling af flere ressourcer til konfliktforebyggelse (2) yderligere udvikling af tidlig-advarsels-netværk og (3) udvikling af politikere til at reagere hurtigt når advarsel er modtaget.

31)

Fremme træning af Civile Freds Professionelle

Kravet efter civile fredsopbyggere, menneskeretsforkæmpere og generelle observatører, vokser hurtigt; puljen hvorfra sådanne specialtrænede civile skal tages er ikke særlig stor. Der er et stort behov til yderligere at fremme specialtræning af kvinder og mænd i teknisk konfliktløsning, formidling, forhandling m.m. og til at fremme deres anvendelse i områder med konflikt med det formål at udøve fredsskabende opgaver. Det langsigtede mål skulle være udvikling af en international gruppe af specialtrænede " civile freds professionelle" som kan sættes til at intervenere i konfliktområder med kort frist.

32)

Videreudvikle Brugen af Sanktioner

Pålægning af økonomiske sanktioner er en af de mere klodsede redskaber i diplomatiet. Sanktionerne har styrken til at ødelægge skabelse af samfund modsat deres mål, såvel som påtvinge forfærdelige lidelser på uskyldige medlemmer i det samfund. FNs Generalsekretær Kofi Annan har beordret at økonomiske sanktioner skal blive " mere effektive og mindre skadende". For at leve op til dette må vi udvikle metoder til bedre at ramme mål med økonomisk sanktioner så deres effekt på den ens side ikke kan flyttes fra de ledere, hvis opførsel de skal ændre, til uskyldige civile på den anden side. Med hensyn til børn må sanktioner ikke påtvinges uden obligatorisk, øjeblikkelig og styrket humanitær fritagelse, sammen med mekanismer til at overvåge følgerne på børn og andre sårbare grupper.

33)

Styrkelse af Mekanismer for Humanitært Intervention.

Med det formål af undgå fremtidige situationer med folkedrab og grove overtrædelser af menneskerettigheder, er det nødvendigt at udvikle mekanismer som vil kunne tillade humanitær intervention for at beskytte livet for mennesker i fare.

34)

Skabelse af Fredsopbygning

Konflikter og krige er skabte begivenheder. Næst efter reproduktion er krig måske det område hvor arbejdsdelingen i forhold til køn er tydeligst. Derfor oplever kvinder og mænd konflikter og krig forskelligt og har forskellig adgang til magt og til at tage beslutninger. Der er et behov for, (1) specifikke initiativer for at forstå relationerne mellem lighed mellem kønnene og fredsopbygning, (2) styrkelse af kvinders kapacitet til at deltage i initiativer for fredsopbygning og (3) ligelig deltagelse af kvinder i konfliktløsning og på det beslutningstagede niveau. For at imødekomme disse behov må regeringer forpligte sig til at inkludere kvindelige repræsentanter fra det civile samfund i alle fredsforhandlinger; freds og sikkerhedsinstitutioner må indarbejde køns-hensyn perspektiver i deres aktiviteter og metoder; og det civile samfund må opbygge og forstærke kvinders fred-netværk på tværs af grænser.

35)

Styrk de Unge Mennesker

Krig startes af uansvarlige ledere, men det er unge mennesker, som er dens mest sårbare ofre, både som civile og indkaldte. Deres erfaringer, friske perspektiver og nye ideer må høres, indarbejdes og bruges på alle niveauer af samfundet. Der er tilstrækkelige beviser på at unge mennesker i konfliktsituationer kan finde veje til at overvinde traditionelle fordomme, kreativt løse konflikter og at opstarte meningsfuld forsonings og fredopbyggende processer. Muligheden for ungdommen til at deltage i fredsopbygning er nødvendig for at bryde voldens cirkel, for at reducere og undgå konflikter. Lad os dele vores visioner, med åben sind, solidarisk og villighed til at lære ærligt af generationerne, udveksling baseret på gensidig respekt, tillid og ansvar.

36)

Styrk de ikke repræsenterede Folks Rettighed til Selvstyre.

Mange af nutidens voldelige og hårdnakkede konflikter er mellem stater og ikke-repræsenterede folk og karakterers af en ekstrem ubalance i magtfordeling. Som resultat har u-repræsenterede folk selv, ikke magtet at involvere stater i forhandlinger for en fredelig konfliktløsning. Konsekvensen er, at disse konflikter har en tendens til at vare i årtier og resultere i alvorlig lidelse og kulturel tilintetgørelse. For at modvirke den ubalance i magtfordeling som er årsag til disse konflikter, er det nødvendigt for regeringer og samfund, aktivt at støtte disse menneskers ret til selvstyre, at prioritere disse konflikter og til at fremme deres ikke-voldelige løsning.

Nægtelse af ret til selvstyre har ført til et utal af langvarige konflikter, hvoraf de fleste er forblevet uløste. Det er vigtig at anerkende at det ikke er retten til selvbestemmelse, som fører til konflikt, men snarere nægtelsen af denne ret. Det er derfor nødvendigt at den internationale anerkendelse af retten til selvstyre aktivt støttes som et redskab til forebyggelse af konflikt eller konfliktløsning.

37)

Styrk Opbygning af Samarbejde mellem det Civile Samfunds Organisationer.

Det civile samfunds forskellige aktiviteter omkring området konfliktforebyggelse, løsning og ændring er nogle af hovedopgaverne. Men effektiviteten af de civile samfunds aktiviteter er ofte hæmmet af mangel på koordinering grupperne imellem som operere på tilsvarende felt. Resultatet er ofte at de sparsomme ressourcer går til spilde gennem gentagelse af opgaver og mangelen på at opnå samspil. At øge effektiviteten på dette område er vigtig i skabelsen af netværk som fremmer koalitions- og samarbejde mellem de civile samfunds organisationer.

38)

Styrkelse af Regionale og Sub-regionale Kapaciteter for Fred

Styrkelse af de regionale kapaciteter for fred, f.eks. i form af OSCE, OAU (the Organisation for African Unity), ASEAN, OAS (the Organisation of American States), ect. Kunne hjælpe med at sikre at i høj grad oversete konflikter modtog den opmærksomhed, og forsøg på løsning, som de fortjente.

39)

Hovedstrømnings Mange-spors Diplomati

I det næste århundrede må vi stræbe på at gøre "mange-spors diplomati" til standart indfaldsvinkel til at forebygge, løse og ændre væbnede konflikter. Mangespors Diplomati involverer samarbejde med et utal af områder af samfundet, regering, NGO'er, religiøse grupper, medierne, erhvervslivet, private borgere osv., for at forbygge konflikter og opbygge fred. Det er en mangeartet disciplinært anskuelse af fredsopbygning som går ud fra at individer og organisationer arbejder mere effektive sammen end hver for sig og at konfliktsituationer involvere en bred og indviklet spind af personer og faktorer som behøver en overordnet opbakning. Hvert "spor" i systemet medbringer sit eget perspektiv, indfaldsvinkel og ressourcer; af hvilket alle må opfordres til at deltage i fredsopbygningsprocessen.

40)

Udnyt Medierne som et Medspillende Værktøj for Fredsopbygning

Medierne spiller en vital og kontroversiel rolle i situationer med væbnet konflikt. De har kapaciteten til at forværre eller nedtrappe spændinger og må derfor spille en vigtig rolle i forebyggelse og løsning af væbnede konflikter og fremme forsoning. Bortset fra deres traditionelle rolle i rapportering af konflikter, må medierne også bruges til at opbygge fred i en bred vifte af alternative måder. Særlig opmærksomhed må (1), fremme af objektivitet, ikke ophidsende rapportering af konfliktsituationer, så medierne tjener fredens kurs frem for krigens og (2) yderligere undersøge brugen af medierne på kreative nye måder til at opbygge fred og styrke forsoning.

41)

Frem en Politik med Vurdering af Konflikters Indvirkning

Det civile samfund må opmuntre nationale, bilaterale og internationale organer og internationale finansielle institutioner til at indeholde deres politiske formuleringer og indarbejdning med konfliktforebyggelse dimensioner som inkludere (1) vurdering af konflikters indvirkning på foreslåede økonomisk politik og udviklingsprojekter og (2) introducere elementer af opbygning af institutioner og styrkelse af menneskelige ressourcer ind i varierende former for løsninger på stridigheder og fredsopbygning – f.eks. i mæglingscentre, optræning i forhandlingsteknikker, undervisning i konfliktløsning, toleranceopbygning og fremme af sameksistens.

Afrustning og Sikkerhed for Mennesker

42)

Indarbejdelse af Verdensomspændende Aktionsplan til Forebyggelse af Krig

Haag Appellen for Fred støtter "Global aktion for Forebyggelse af Krig" som vil fuldende målet, at beskytte menneskerettigheder og styrke ikke-volds konfliktløsning med følgende vigtige trin. (1) Styrkelse af verdensomspændende og regionale sikkerhedsinstitutioner; (2) at erstatte ensidige militære interventioner med multilateral forsvar mod aggression og folkedrab; og (3) grundige forhandlinger, gradvise reduktioner i de militære styrker, våben og budgetter, for at opnå et globalt forsvars sikkerheds system.

43)

Afmilitarisering af Verdens Økonomi ved en Reducering af Militærbudgetter og Omlægning af Resourcer mod Menneskesikkerheds Programmer

Fred i det 21nde århundrede kræver et skift, fra det 20nde århundredes militæruddgifter til civile programmer og sikkerhedsnet for mennesker. Nedrustning vil nødvendiggøre et drastisk nedskæring i våben, styrke og militærbudgetter. Afmilitariseringen vil kræve omlægning af den militære økonomi til en fredskonometri som vil sikre forholdene for verdens borgere – som vil sikre de basale menneskerettigheder hvad angår mad, ly, uddannelse, arbejde, helbred, sikkerhed og fred. Det vil kræve en verdensomspændende tilslutning til FNs Charter og til udvikling af ikke-militære sikkerhedsstrukturer og fredsskabende institutioner.

Som første skridt mod afvæbning og demilitarisering støtter Haag Appellen for Fred Kvinderne Freds Bønsskrift, som opfordrer til en 5% reduktion hvert år i 5 år af udgifterne til militær og omlægning af disse betydelige ressourcer til programmer for menneskers sikkerhed og undervisning i fred.

44)

Forhandl og Ratificer en International Traktat til Udryddelse af Atomvåben

Den fortsatte eksistens af atomvåben, og truslen eller deres brug ved en fejltagelse, fejlregning eller design, truer menneskehedens overlevelse og al liv på jorden. Med det formål at efterkomme deres lovlige forpligtelser ifølge Artikel VI i "Ikke-sprednings Traktaten" og mandat fra den internationale domstol, skulle alle stater forhandle og konkludere en Atomvåben Konvention inden 5 år, som skulle forbyde produktion, brug og trussel med brug af atomvåben, og sikrer en godkendelse og gennemførelse af deres ødelæggelse.

Den Nye Agenda Koalitions resolution, accepteret af den 53. Generalforsamling i FN, opfordre stater med atomvåben til at tage de nødvendige skridt til at reducere faren for en atom-krig og begynde forhandlinger om total atomnedrustning.

Overgangstrin mod atomnedrustning inkludere: Godkendelse af Omfattende Test Ban Traktat; overholdelse af Anti-ballistisk Missiltraktat; afslutning af beredskab; afstå fra 1. brug; afstå for brug af atomvåben som regional sikkerhedsarrangement; udvidelse af atomvåbenfri zoner, åbenhed om atomarsenaler og –faciliteter; og forbud mod spaltbar materiale og måske-farlige (supkritiske) forsøg.

45)

Forebygge Spredning og Brug af Konventionelle Våben, Inklusive Lette Våben, Små Våben og Beskyttelse af Personlig Sikkerhed.

Små våben, lette våben og landminer udgør en stor trussel mod menneskers sikkerhed; deres brug resulterer i den største gruppe af civile død og har gjort det lettere at udnytte unge børn som soldater. Fuldt færdige demobiliseringsprogrammer må tilbagekalde og ødelægge våben og sikre tidligere soldater andre goder og erhvervsmæssige alternativer. Haag Appellen for Fred støtter Den internationale Aktionsnetværk mod Små Våbens kampagne og opfordrer alle stater til at forhandle og gennemføre en bindende global adfærdskodeks for eksport af alle typer konventionelle våben, inklusive lette våben, små våben og skydevåben.

Skridt mod stop for den linde strøm af våben inkluderer; kontrol af lovlige overførsler mellem stater; forebyggelse af illegale overførsler, inklusive overførsler af menneskeretsovertrædere; opsamling, fjernelse og ødelæggelse af overskuds våben fra regioner med konflikter; øge gennemsigtighed og ansvarlighed; reducere efterspørgsel ved en ændring voldskulturen; reform af borgenes sikkerheds institutioner; skabe normer med ikke-besiddelse af våben; fremme en mere effektiv og vægtig demobilisering og reintegration af tidligere stridsmænd.

46)

Ratificering og Gennemførelse af Traktaten om Forbud mod Landminer

Alle stater skal underskrive, ratificere og tilslutte sig 1997 Traktaten om Forbud mod Landminer, som blev åbnet for underskrift december 1997 og som trådte i kraft 1. marts 1999.

I tillæg til den vigtige og hastende opgave at fjerne miner, sætter Den Internationale Kampagne om Forbud mod Landminer som høj prioritet at regeringer ødelægge deres lagre med landminer som en "forebyggende landmine-aktion". De sætter også pres på regeringer til at udvikle minerydnings aktiviteter. Gennemsigtighed i lagring og andre mine-relaterede emner er vigtig. Øgede fonde skal gøres tilgængelige for assistance til ofre, minerydning, uddannelse i bevidsthed om miner og rehabilitering for børn og deres samfund.

47)

Forebyg Udvikling og Brug af nye Våbensystemer og nyt Militærteknologi, inklusiv Forbud mod Reduceret Uran og Anvendelse af Våben i Rummet.

Haag Appellen for Fred efterlyser mekanismer til at vurdere virkning af nye våben (f.eks. forarmet uran) og teknologier og til at beslutte om nye våben overtræder international lov. Forarmet uran-våben er blevet kategoriseret blandt våben til "massetryddelse eller med Vilkårlig virkning" af FNs Menneskerettigheds Underkomite for forebyggelse af diskrimination og beskyttelse af minoriteter. Haag Appellen opfordrer det internationale samfund til at udsende et forbud af produktion, transport og brug af sådanne våben.

Traktaten om Det Ydre Rum (1967) forbyder alle nationers brug af masseødelæggelses-våben i rummet. Denne traktat, ratificeret af 91 lande, fastslår at nationer skal afstå fra aktiviteter som kan forårsage skadelig stråling i rummet så vel som negativ ændringer i jordens miljø. Denne traktat kræver verdensomspændende tilslutning for at forhindre brug af våben i rummet.

48)

Opmuntre Universel Tilslutning til og Indarbejdning af Konventionen om Biologiske Våben og Konventionen om Kemiske Våben

Alle stater bør ratificere Konventionen om Biologiske Våben (BWC) og Konventionen om Kemiske Våben (CWC) som en del af den verdensomspændende indsats for at forbyde alle masseødelæggelsesvåben. Alle lande skulle indføre streng national lovgivning indeholdende disse traktater uden begrænsning og skulle deltage i den aktuelle anstrengelse til gennemførelse i overensstemmelse med disse. Ingen stater bør tage eksekutivt eller lovgivningsmæssig aktion som udvander gennemførelsen af disse traktater.

Alle staters partnere, som er i overensstemmelse med BWC og CWC bør modtage ligeværdig behandling, med respekt bytte dobbeltformåls midler og udstyr, dækket af disse traktater. For at sikre international overholdelse, bør eksport kontrol overvåges af organisationer opbygget inden for rammerne af de to konventioner.

BWC lande bør styrke artikel X, som opmuntre til udveksling af bakteriologisk information og materialer til fredelig brug. Undersøgelser organisationer, professionelle sammenslutninger, og individuelle videnskabsmænd skulle sværge ikke bevidst at blive engageret i undersøgelser eller undervise i videre udvikling og brug af kemiske og biologiske våbenmidler. Udvikling af ukendte biologiske og kemiske midler som ikke har klar fredelig formål bør forbydes, selv om disse aktiviteter er bestemt til forsvarsformål.

49)

Fasthold Staters og Virksomheders Ansvar for Følgerne på Miljøet og Helbredet af Militærproduktion, Afprøvning og brug

Atomvåbenstaterne, især, må stå ved deres ansvar for helbreds og miljøpåvirkning efter afprøvning af atom-bomber, produktion og brug. Haag Appellen opfordre til større gennemsigtighed og ansvarlighed for alle militær aktiviteter og deres indvirken på miljø og helbred. Regeringer må indføre eller udvide programmer for overvågning, oprydning og rehabilitering af tidligere militære øvelsesområder og give kompensation til tidligere øvelsesterræn arbejder, civilt og militært personel på terrænet og i det omgivende lokale samfund.

Afvikling af atom- og kemiske våben i industrialiserede lande burde ikke medføre eksport af giftig kemikalier og atomaffald til udviklingslande. Stater og virksomheder bør lave information om indvirkningen af al militært produktion, afprøvning og brug af militærbaser og andre arealer til rådighed, for at sikre gennemsuelighed og til at lette genopretning.

50)

Opbyg Civile Organisationers Bevægelse til Forbud mod Krig

Afskaffelse af krig vil kræve opbygning af institutioner og kapacitet til værn og total gennemførelse af dybgående resultater fra fortiden (så som traktater der forbyder kemiske, biologiske våben, landminer og atomafprøvning) så vel som bevirke til de vanskelige forhandlinger for at udrydde alle atomvåben og at standse strømmen af små våben og lette våben. Haag Appellen forestiller sig en verden uden vold gennem en ny kodeks for international adfærd, som begrænser militærmagt og indbefatter ikke-vold og fastholden af international lov.

Det civile samfund har en central rolle at spille i demokratisering af internationale relationer og styrkelse af international fredskabelsmekanismer. Det civile samfunds organisationer og borgerne har bragt kravet fra folket direkte til det internationale niveau og har skabt "ny diplomati". Haag Appel for Fred stadfæster det civile samfunds nødvendige rolle i det 21nde århundrede i international og transnational nedrustning og sikkerhedsforhandling.

- o o O o o -

Ordlister/forkortelser:

Side 4:	IANSA	<i>International Action Network on Small Arms.</i>
-	5: CICC	<i>The Coalition for an International Criminal Court./ ICC = International Criminal Court.</i>
-	-: ICBL	<i>The International Campaign to Ban Landmines.</i>
-	-: NAC	<i>New Agenda Coalition.</i>
-	-: IALANA	<i>International Association of Lawyers Against Nuclear Arms.</i>
-	-: INESAP	<i>International Network of Engineers and Scientists Against Proliferation.</i>
-	-: IPB	<i>International Peace Bureau</i>
-	-: IPPNW	<i>International Physicians for Prevention of Nuclear War.</i>
-	-: Abolition 2000	<i>Afskaffelse af atomvåben 2000.</i>
-	-: UNICEF	<i>United Nations Children's Fund.</i>
-	-: NGO	<i>Ikke regeringsbærende organisationer.</i>
-	6: WTO	<i>World Trade Organisation – Verdens Handels Organisationen.</i>
-	-: G8	<i>7 rige lande + Rusland, med USA i spidsen.</i>
-	15: OSCE	<i>Organisation for Security and Cooperation in Europe.</i>
-	-: ASEAN	<i>Association of South East Asian Nations.</i>
-	17: BWC	<i>Biological Weapons Convention.</i>
-	-: CWC	<i>Chemical Weapons Convention.</i>

Oversættelse:

Lilli Rodeck

Samarbejdskomiteen for Fred og Sikkerhed

V/ Finn Ekman – Pilegårds Vænge 62, 2635 Ishøj

☎ & fax: 43 73 12 62 - SamFred@fred.dk - www.fred.dk

eget tryk.

Downloadet fra Fred på Nettets OnLine Bibliotek: www.fred.dk