



SÆT FREDEN PÅ DAGSORDENEN!



FOLKEMØDET PÅ BORNHOLM 2017

NATO afholder igen en stor fly- og flådeøvelse i Østersøen under Folkemødet. Danmark er med, og har nu været krigsførende gennem årtier - med soldater i den blodige borgerkrig i Syrien, milliarder til nye krigsfly og på vej mod fordoblede forsvarsudgifter for at imødegå "truslen fra Øst".

Vi i Fredsministerium mener truslen er overdrevet, og synes ikke Danmark skal bøje sig for NATOs krav - det er våbenkapløbet som er farligt. Krigene mod terror er fiaskoer, der har skabt øget utryghed og flygtningestrømme - samt mere terror.

Vi opfordrer i stedet NATO og Rusland til at afstå fra oprustning og offensive øvelser - for der er andre muligheder: Tag angrebet ud af forsvaret ved at udvikle en fredsaktivistisk udenrigspolitik, fokuseret på ikkemilitær konfliktløsning.

Vi foreslår realistiske, gennemprøvede og tryghedsskabende alternativer til krigspolitikken. Lad os tale om hvordan vi finder bedre veje end at kaste bomber mod terror og opruste til ny Kold Krig. Sammen kan vi skabe en fredeligere verden!

Kik efter vores fredsflag i folkemødemylderet!

Torsdag 15. juni 13.30 – 14.30 på Nordlandspladsen

Lørdag 17. juni 14.30 – 17.00 på Nordlandspladsen

Søndag 18. juni 10.30 – 12.30 ved Brandstationen

Verden har ikke brug for mere militær, men for viljen og evnen til at løse konflikter med ikkemilitære midler!

Alt for ofte vælger politikere at "løse konflikter" ved at alliere sig med den ene part, og sende soldater og bomber mod den anden.

Det skaber blot død og lemlæstelse af uskyldige mennesker, flere flygtninge og mere had. Folk i verden har fået et negativt syn på Danmark, som mange nu betragter som besættelsesmagt og en bøllestat.

Fredsministerium.dk er et voksende netværk af fredsgrupper. Vi ønsker at få skabt en ambitiøs udenrigs- og sikkerhedspolitik med visioner med et fredsministerium i statsligt regi, så Danmarks i højere grad lever op til sine egne erklærede fredelige mål.

Vi arbejder gennem at præsentere befolkning og beslutningstagere for alternativer til krigspolitikken.



Vil du være med i fællesskabet eller bare vide mere, så kontakt os. Find oplysninger og andet fredeligt på vores Facebook og hjemmeside.

Lige nu kan du også finde os på vores midlertidige fredshøjskole på Lærkegårdsvej 5 mellem Tejn og Sandkås – i gåafstand fra Folkemødet.

fredsministerium.dk

